



Bjarne Kallis medverkade vid Vi Norrifråns månadsträff i maj.

Bild: Ole Granholm.

Stadsfullmäktiges ordförande Bjarne Kallis var dagens gäst vid Vi Norrifråns månadsträff den 3 maj. Kallis gjorde nedslag i stadens och landets historia och noterade positiva och negativa händelser under årens lopp. Anförandet var intressant och tankeväckande - men samtidigt hoppigivande.

Kallis tog upp sjöfarten och tjärans betydelse. Det var tjäran som medverkade till den välfärd som skapades under 1700-talet och bidrog till att staden utvecklades till Finlands främsta sjöfartsstad. Den positionen höll staden in på 1800-talet.

Han berörde Stora ofreden och ryssarnas härjningar då en stor del av staden och dess omgivning förstördes. Merparten av invånarna flydde till Sverige, bortrövades eller dödades av de ryska inkräktarna.

Även 1808 - 09 års krig fick följdverkningar för staden och dess invånare. En annan viktig händelse var slaget vid Halkokari i juni 1854. Tack vare den goda försvarsandan och Matts Kankkonens träffsäkerhet, kunde försvararna med Anders Donner i spetsen se till att engelska flottan inte gavs möjlighet att bränna staden och dess tjärlager.

Barkassen som togs i krigsbyte och finns till påseende i Engelska parken är ett minne från striderna. Som tack för den goda försvarsandan lät den ryske kejsaren måla ett porträtt av Kankkonen och Donner. Kankkonens porträtt finns på hedersplats i presidentens slott och Donners i en annan historisk byggnad i Helsingfors.

Bjarne Kallis tog upp händelserna kring självständigheten och frihetskriget som senare utvecklades till ett inbördeskrig. Dessa händelser utgör en dyster del av Finlands historia. Därmed var han inne på 1900-talet då Finland började utvecklas som självständig stat. Sedan drabbade vinterkriget och fortsättningskriget som skördade sina offer.

Efterkrigstiden var tung och krigsskadeståndet till Sovjetunionen var betydande. Mitt i allt detta stod Finland arrangör för sommar-OS i Helsingfors 1952. Finland kom i händelsernas centrum. Näringslivet fick vind i seglen och Finland började utvecklas till en modern stat. Handeln utvecklades och läder- och konfektionsindustrin fick fotfäste i staden och landskommunen.

Under 1980-talet gick Finland på högvarv och östhandeln drog. Men så kom bakslagen i ekonomin med devalveringar och höga räntesatser. Arbetsplatserna inom stadens

läder- och konfektionsindustri försvann och handeln drabbades. I mitten på 1990-talet stod 26 procent av stadens arbetsföra befolkning utan arbete.

Nu var goda råd dyra

Men staden och dess näringsliv repade sig snabbt och övergången till 2000-talet passerades i positiv anda. Idag är sysselsättningsläget tillfredsställande. Storindustrin och näringslivet i övrigt har det väl förspänt, aktiviteten i hamnen är livlig, handeln fungerar och det byggs bostäder som aldrig förr, konstaterade Kallis.

Bjarne Kallis framhöll att Karleby utvecklats till en betydande studiestad med stora utbildningsmöjligheter. I dag är det till och med möjligt att promoveras till doktor vid Karleby universitetscenter Chydenius.

Avslutningsvis medgav han att staden kämpar med ekonomin, men påpekade att utvecklingen går i rätt riktning.

Ole Granholm