

Månadsträffen den 7 april 2022

Styrelsens viceordförande Lars-Eric Thylin var dagens föredragshållare. Lasse kom tidigt med i affärlivet och intresset har hållit livet ut. Han började som springpojke inom textilbranschen, avlade merkonomexamen vid Jakobstads handelsläroverk. För att öka sitt kunnande genomgick han specialkurser som riktade sig till personer som arbetar inom näringslivet.

Efter flera år inom Handelskompaniet blev han egen företagare och grundade läderkonfektionsföretaget Oy Meiker Ab tillsammans med Nils-Bertil Skuthälla. Företaget som verkade i Kronoby kommun var exportinriktat och hade en betydande roll på marknaden.

Företaget såldes och Lasse hittade nya branscher att engagera sig i. Han drogs till båtbyggarbranschen, verkade en tid som projektchef i Kronoby kommun samt anlätades som styrelseordförande i olika företag och organisationer. Som pensionär invaldes han i styrelsen för Pensionärsföreningen Vi Norrifrån rf och verkar som dess viceordförande.

Lasses specialintresse är lokalhistoria och speciellt Karlebynejdens företagshistoria. Även Finlands historia ligger honom varmt om hjärtat. Han är en av initiativtagarna till Näringslivets Wänner r.f. som grundades för ett antal år sedan. Där svarar han för föreningens hemsida och verksamheten på FB.

Lasse var engagerad i Karleby företagare rf:s verksamhet under flera år. Han var medlem i arbetsgruppen för boken Ett företagsamt folk som utkom 2009 i samband med föreningens jubileumsfest.



Ole Granholm var redaktör för boken som berättar om företagsamheten i regionen under århundraden.

Vid Pensionärsföreningen Vi Norrifråns månadsträff den 7 april 2022 berättade han i ord och bild om intressanta händelser i Finlands men även Karlebys historia, allt från 1300-talet till den tid vi nu genomlever. Rubriken för hans anförande var "Från Ristrands marknadsplats till handelsstad". Lasses presentation väckte stort intresse bland åhörarna. Meningen är att vi under jubileumsåret 2023 skall anordna en liknande tillställning inför en större publik.

Lars-Eric Thylin avtackades med en ros för ett intressant och belysande anförande i ett ämne som berör oss alla. Pensionärskören Vi Norrifrån uppträdde och kaffet smakade. Ca 50 pensionärer deltog i månadsträffen.

Text och bild: Ole Granholm

Birgitta Nygård tackade Lars-Eric Thylin för ett intressant anförande.