

Rapport från Hemliga resan 20.8.2020

Solen sken från en klarblå himmel och humöret var på topp när ett 20-tal medlemmar i Pensionärsföreningen Vi Norrifrån åkte på sin efterlängtdade Hemliga resa. Denna gång drog vi norrut liksom Klingspor, men några kosacker var oss inte i hälarna. Fred råder i landet, men coronaviruset har det senaste halvåret satt käppar i hjulet för många resplaner. Samma gäller Vi Norrifrån som på grund av ett visst intresse från medlemmarna började planera en resa med iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter.

Denna gång gick resan till den populära semesterorten Kalajoki med sina sandstränder och Brahestad som ligger lite på sidan om allfartsvägarna. Till vårt förfogande hade vi Götha Peltola, född Thylin från Karleby. Hon var en utmärkt guide, väl påläst och presenterade Kalajoki med dess sevärdheter, näringsliv, historiska platser och personligheter på ett intressant sätt. Förmiddagskaffet avnjöts i det fria framför den ståtliga rödmålade prästgården i två våningar. Den fungerar som pastorskansli med olika församlingsfunktioner.

Därefter besökte vi ett av huvudmålen, nämligen Havulan kotimuseo. Byggnaden har tidigare fungerat som kommerserådet, industrimannen Oskari Santaholmas villaresidens, en trähusbyggnad i två våningar omfattande 14 rum. Byggnaden som uppfördes 1912 övergick 1992 med sina inventarier i Kalajoki kommuns ägo. Inredningen i Havula är en intressant blandning av inhemska och utländska tidstypiska möbler. Efter renoveringen öppnades Havula år 1997 för allmänheten. Sedan var vi redo för lunchen som intogs i Lokkilinna. Därefter fortsatte rundresan i Kalajoki centrum som visade sig vara mycket välkött.

På eftermiddagen fortsatte resan till Brahestad som grundades av Per Brahe år 1652. Han står på torget i stadens centrum och har läget under kontroll. Efter en kort rundkörning intog vi eftermiddagskaffet i anrika Langs handelshus som grundades och drevs av mångsysslaren Johan Lang. I dag drivs Langs handelshus av Piia Vähäsalo och Pasi Siipola. I samband med kaffet berättade Vähäsalos dotter om Johan Lang och hans omfattande affärsverksamhet.

Före hemfärden bekantade vi oss med den nuvarande kyrkan i Brahestad som invigdes 1912. Den byggdes på samma plats som den tidigare träkyrkan som brann 1908. Kyrkan är byggd av granitblock som mestadels hämtats från öarna utanför Brahestad. Altartavlan är av Eero Järnefelt från 1926. Gamla Brahestad är en av de bäst bevarade trästäderna i Finland från 1800-talet. Efter drygt nio timmar var vi tillbaka i Karleby och kunde konstatera att grannstäderna Kalajoki och Brahestad hade mer att bjuda på än vi någonsin anat.

Ole Granholm