

Rapport från månadmötet den 2 september 2021

Föreningens första månadmöte den 2 september kunde slutföras planenligt men med vissa restriktioner. I mötet deltog ca 50 personer. Efter ordföranden **Ole Granholms** hälsningsanförande uppträdde **Matts Möller** och **Rolf Lindqvist** före och efter pausen med sång och musik.

Dagens gäst var biskop emeritus **Gustav Björkstrand**. Han höll ett intressant och fängslande föredrag om Maria Åkerblom som framträdde litet före och efter inbördeskriget som en så kallad sömnpredikant och som Guds sändebud.



Maria Åkerblom föddes i Antby by i Snappertuna socken den 14 september 1898. Björkstrand konstaterade att det i hennes barndom och ungdom inte fanns någonting som tydde på att den 18-åriga flickan skulle bli ledare för den mest kända och omskrivna finlandssvenska profetörelsen genom tiderna.

Maria Åkerblom samlade tusentals åhörare, särskilt i Karleby och Terjärv i Österbotten. Snart drogs hon in i en massa skandaler och rättegångar. Rapporter från dessa fyllde tidningarnas helsidor.

Gustav Björkstrand doktorerade 1976 i kyrkohistoria om Åkerblomrörelsen. I efterordet i biografen om Maria Åkerblom som utkom 2011, konstaterar han att frukterna av hennes verksamhet var lögn, mened, stöld, bedrägeri, familjesplittring, missbruk, misshandel, mordförsök, kanske också mord.

Enligt Björkstrand var Maria Åkerblom en mästare på att manipulera och dominera sin omgivning. Samtidigt var hennes folkliga predikostil erkänt fängslande, rentav trollbindande, medgav Björkstrand. Tillsammans med ca 230 anhängare som lämnade gårdar, hus och hem bildade hon 1923 ett kollektiv i ett par villor i Mejlans i Helsingfors. Anhängarna fick bo trångt medan Maria omgav sig med lyx.

Men lagens långa arm nådde också henne och hon fick ett långt fängelsestraff. Med anhängarnas hjälp gjorde hon ändå flera flyktförsök. Till sist splittrades skaran och bara de trognaste återstod.

Efter frigivningen 1933 ändrade Maria stil. Hon uppträdde nu som framgångsrik affärskvinna och hunduppfödare. Men på bedrägerierna och missbruken blev det ändå inte slut, konstaterade Gustav Björkstrand som fick rungande applåder för sitt intressanta och fängslande föredrag. Maria Åkerblom avled den 25 februari 1981.

Gustav Björkstrand som stod inför sin 80-årsdag avtackades med blommor och boken Port of Kokkola för sitt intressanta föredrag.

Efter pausen stod **Andreas Höglund** i tur. Andreas arbetar som IT-stödperson vid Svenska pensionärsförbundet. Han leder kurser på ort och ställe eller digitalt i allt som har med it-verksamhet att göra. I norra Österbotten kan föreningarna även kostnadsfritt anlita it-stödperson **Per-Ole Renlund**.

Text: Ole Granholm

Bild: Gustav Björkstrand berättade om Åkerblomrörelsen. (Birgitta Nygård)



Matts Möller och Rolf Lindqvist (Bild: Birgitta Nygård)