

## Rapport från månadsträffen 7 september 2023

Efter sommarpausen samlades Pensionärsföreningen Vi Norrifrån r.f. till sin första månadsträff. Ordföranden Ole Granholm hälsade välkommen. Speciellt riktade han sig till dagens gäster Kalle Ahlskog och hans hustru Haidemarie. Pensionärskören Vi Norrifrån under John Storbackas ledning med Kenneth Ågren vid flygeln uppträdde med flera sånger.

Många är de som stött på paret Ahlskog på tillställningar, i butiker, gator och torg under årens lopp. Speciellt sedan de blev pensionärer och kunnat tillbringa längre tider i hemstaden Karleby. Detta år kommer de att tillbringa julen och nyåret i Karleby.

Kalle är född och uppvuxen i Gamlakarleby där han gick i skola. Han valde tyska i stället för engelska. Dåtida företag i staden hade goda kontakter till Tyskland. De två sista åren tillbringade han i Svenska privatskolan i Uleåborg. Efter studenten och värnplikten i Uleåborg, prövade han vingarna och skaffade sig tandläkarutbildning i Tyskland. Där byggde han upp en tandläkarklinik tillsammans med hustrun.

Som mest hade paret ett 20-tal anställda. Mellan varven har han hunnit doktorera. Kalle berättade om hur det var att slå sig ner i ett främmande land. Helt lätt var det inte i början. Det gällde att skaffa bostad och komma i gång med studierna. Men allting ordnade sig.

Nu är Kalle och hustrun pensionärer och sonen har tagit över verksamheten. Det innebär att paret kan njuta av pensionärlivet och tillbringa längre perioder i staden Karleby som de tycker utvecklats i positiv riktning.

*Text: Ole Granholm*

